

Voorbeeldbrief

De dingen in *Niet jouw schuld* zijn vaak verschrikkelijk. Erover praten is moeilijk. Voor iedereen. Als je iets overkomt uit het boek of als je zoiets al meegemaakt hebt, heb je soms geen woorden om het aan iemand te vertellen. Als je tóch iemand wilt laten weten dat je iets hebt meegemaakt of nog meemaakt dat zo verschrikkelijk is, kun je misschien dit blad invullen.

Ik, _____ (naam),

heb verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ik vind het lastig om erover te praten, maar u vertrouwt ik. Daarom schrijf ik vast een paar dingen op. Ik hoop dat u met mij wilt praten.

Ik vind het fijn als dat gebeurt zonder dat anderen dat merken. Ik vind het fijn dat als u iets gaat doen om mij te helpen, u dat altijd aan mij vertelt *voordat* u dat echt gaat doen.

Waar ik eigenlijk over wil praten, is al gebeurd/gebeurt nog steeds.

Het gebeurde/gebeurt: thuis/op de sportclub/op school/

(andere plek)

Wat ik er alvast over wil opschrijven: