

Het Boek van de Wijsheid



Stel je voor dat je een speciaal boek had. Een boek dat het antwoord weet op heel veel vragen. Het is vooral goed in het oplossen van problemen en zorgen.

Als je met dit boek praat, dan luistert het altijd en vroeg of laat komt het met een juist antwoord!

Het antwoord komt niet altijd meteen.

Soms moet je een paar dagen wachten en dan – juist op het moment waarop je het helemaal niet verwacht – weet je ineens wat je moet doen!