

Help de tovenaar en Aleid om het raadsel op te lossen

Lang, lang geleden, in een lang vervlogen tijd, leefde een tovenaar met een kat, genaamd Aleid.

Ze woonden op een berg, tussen eeuwenoude bomen, en lieten daar de wensen van mensen uitkomen.

Ze wisten dat er in de berg een geheim verborgen lag: een toverkunst groter dan iemand ooit zag.

Maar tovenaar noch kat wist waar ze moesten beginnen met het zoeken naar het geheim – buiten of binnen?



Toen, op een dag, kwam er een mier op bezoek die zei: 'Dat geheim is een raadsel en dat krijg je van mij:

*ik ben zeker niet groot, ik kan niet zwemmen of springen,
Ook ben ik niet echt sterk en kan ik niet zingen.*

*De sleutel tot de magie, ik weet waar je die vindt:
hij ligt verborgen in de lach van een kind,*

*Aan het begin van de liefde en het einde van een nacht,
Bij de start van een vriendschap en een kusje, heel zacht,*

*Als de tocht begint, en eindeloos verdergaat,
In het ritme van de voetstap, houd je aan de maat*

*Tussen vrolijkheid en geluk, de sleutel ligt daar,
Dat alles vertel ik je, maar nu ben ik klaar.*

Dit,' zei de mier, 'is wat ik heb geleerd van het wroeten in de aarde, misschien is het voor jullie van zeer grote waarde.'